

Johannes legt zijn pen neer. Hij rekt zich uit. De zon staat al hoog aan de hemel. Hij heeft zo lang zitten schrijven. Gek eigenlijk, dat die mannen zo boos waren op Jezus. Dat ze het zo erg vonden dat Jezus zei dat God zijn Vader was. Dat was natuurlijk omdat ze niet zoveel over Jezus wisten. Ze wisten niet dat Jezus écht de Zoon van God is. En daarom dachten ze dat het verkeerd was dat Hij zo iets zei. Maar Johannes weet het zeker: wat Jezus zei was waar. Als je Jezus kent, dan is het net of het na een lange nacht eindelijk weer licht wordt. Alsof de zon opgaat, zodat je alles ineens goed kunt zien. Door Jezus ga je een klein beetje begrijpen wie God is. En hoeveel Hij van je houdt. Er staat in de heilige boeken meer over het licht, bedenkt Johannes. In de boeken van Mozes bijvoorbeeld. Ineens heeft Johannes een goed idee. Hij heeft zelf natuurlijk geen boeken in huis, want boeken zijn veel te duur. Maar hij weet een plek waar je de boeken van Mozes kunt lezen. In de synagoge. Als hij daar volgende week nou eens naartoe gaat... Dan kan hij aan de baas van de synagoge vragen of hij een van de boeken van Mozes mag lezen. Dat is een goed plan!

