

# Aan de slag met het verhaal

## Om over te praten

- Waar is Simi bang voor? Voor het donker of voor iets anders?
- Zijn er dingen die jou bang maken? Welke?
- Simi luistert naar de jongens op straat. De vader van Simi heeft naar Jesaja geluisterd. Jesaja vertelt hetzelfde als de jongens, maar Jesaja vertelt er nog iets bij. Weet jij wat?
- Wat bedoelt Jesaja als hij zegt: "Het lijkt wel alsof het licht weg is uit ons land"?
- Over wie had Jesaja het toen hij het had over het licht dat mensen weer blij maakt?

## Om over te praten

- Wat vertelt Jesaja over hoe het volk van Israël leeft?
- Welke gebeurtenissen maken in onze tijd het leven donker?
- De geboorte van een kind dat koning wordt verandert alles. Waarin is deze koning anders dan alle andere koningen op aarde?

**Steek  
3  
kaarsen  
aan**

## Om te zingen

Zing met elkaar Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur (Sela). Een kind is ons geboren (Sela). Namen van God (Opwekking voor kids, 176). Vrolijk kerstfeest iedereen (Oké4kids).



## Om te bidden

God van licht,  
In deze donkere dagen voor Kerst, lezen we uit het boek Jesaja. Het volk in Jesaja leeft in een donkere tijd. Er is weinig te eten. Soldaten vallen het land binnen. Mensen raken hun hoop, moed en blijdschap kwijt. Maar dan, door het donker heen, schijnt plotseling een stralend licht. Het is uw licht dat de mensen zien.  
Uw licht doorbreekt het donker.  
Uw licht brengt ons dicht bij het licht van Kerst. En dat licht maakt ons blij.  
Amen.

## Om over te praten

- Welke namen geven de mensen aan deze koning?
- Vind jij de namen ook bij Jezus passen? Welke vind jij het beste passen en waarom?
- Welke naam spreekt jou het meest aan en waarom?
- Welke naam zou jij zelf aan Jezus geven?