

Weekopdracht

De weekopdracht is ook deze keer weer om het Licht te delen. Deze keer heel letterlijk: want je mag een lampje maken voor een elektrisch waxinelichtje, voor een buurman of buurvrouw.

Wat heb je nodig:

- Een leeg groente-potje, liefst met deksel
- Knutselspulletjes, zoals bijvoorbeeld verf, kraaltjes, wol, crèpe-papier, glitters en lapjes.
- Lijm

Aan de slag:

- Verf, beplak en verier je potje. Vergeet ook het dekseltje niet.
- Laat het goed drogen.
- Stop er als het droog is, er een waxinelichtje in en maak er een mooi cadeautje van.



Mooi schrijven

Schrijf de mooiste namen van Jezus mooi op een wit of gekleurd papier. Hang het op je eigen kamer, of geef het aan iemand die ook van Jezus houdt. Maak er een foto van en stuur die naar knd.arkgemeente@gmail.com



Simi moet naar bed. Hoe komt hij daar?



Uitje

Van 19 december tot en met 3 januari is het Kerstival in museum Catharijne convent. Vooral geschikt voor kinderen van 2 t/m 8 jaar. Reserveer op tijd je kaartjes via de website.

Knutseltip

Maak een mooie kroon, die past bij een koning of koningin. Je kunt er een maken die je zelf op kan zetten of je kunt bijvoorbeeld een mooie kroon tekenen.



Hoe reizen Jozef en Maria? Op een (verbind de puntjes met elkaar, en begin bij 1)