

Aan de slag met het verhaal

Steek vier kaarsen aan

Om te zingen

Zing met elkaar Als je veel van iemand houdt (Elly & Rikkert), Hij is de rots (Elly & Rikkert), Kom vier het feest met mij (Hemelhoog 141), Lied van het licht (Hemelhoog 143), Vrolijk kerstfeest iedereen (Oké4kids)
Of zoek de filmpjes ervan op via youtube.

Om te bidden

God van Licht,

De donkere dagen zijn voorbij!

Wij vieren feest, het is Kerst.

Jezus is geboren!

We hoorden deze weken verhalen waarin werd beloofd dat het licht zou worden.

We waren al dicht bij het licht. En nu is het donker helemaal verdwenen!

Het licht is gaan schijnen voor alle mensen.

We bidden dat alle mensen op de wereld vandaag dat licht mogen zien.

Amen.

Om over te praten

- **Waarom zou Johannes zo graag een boek over Jezus hebben willen schrijven?**
- **Johannes noemt Jezus de Zoon van God. Weet jij wat hij hiermee bedoelt?**
- **Johannes schrijft dat Jezus het licht is voor alle mensen. Kunnen wij zijn licht ook zien? Op welke manier?**

Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld.

Johannes 19

Om over te praten

- Hoe ziet jullie huis er nu met Kerst uit? Wat staat en hangt er dat er anders niet is?
- Zijn er ook extra lichtjes? Waarom zijn er juist extra lichtjes met Kerst?
- Zou Jezus jullie huis mooi vinden zoals het nu versierd is?
- Jezus kwam bij ons op aarde wonen. Weet je waarom Hij dat deed?
- Wat ga je deze dagen verder doen met Kerst?