

Op weg naar Pasen: Ik zal er zijn voor jou



De zeven werken van barmhartigheid

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerige eten en de dorstige drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.

Deze week aandacht voor: De naakten kleden

De zorg die God aan ons wil besteden bevestigt dat het belangrijk is dat we ons kleden, net als dat we eten. Maar het is niet onze hoofdzorg. Die zou mogen zijn of een ander zich kan kleden en voeden. Dan laat je zien hoe God zorgt. Hoe prachtig is de mens die zich niet kleedt maar gekleed wordt.

Praktische tip: ruim je kledingkast op en doneer het.

Doel: winterkleden voor kinderen in vluchtelingen kampen

<https://www.savethechildren.nl/wat-doen-we/kindverhalen/duha-en-rahimah-moeten-de-koude-winter-zien-door-t>

U kunt uw gift overmaken op rek.nr NL93 RABO 0304 6424 01 t.n.v. CvK Prot Gem Maarssen onder vermelding van kledinghulp