

Op weg naar Pasen: Ik zal er zijn voor jou



De zeven werken van barmhartigheid

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerige eten en de dorstige drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.

Deze week aandacht voor: De doden begraven

Het is bijna Pasen! Jezus' barmhartigheid is sterker dan de dood. Deze week gaat het over 'de doden begraven'. Het is een van de werken van barmhartigheid. De barmhartigheid van Jezus, zijn diepe bewogenheid zet het begraven van doden in perspectief: Gods barmhartigheid schept toekomst, midden in het land van de dood.

Praktische tip: steek een kaarsje aan voor iemand die je herdenkt

Doel: palliatieve zorg

<https://www.miva.nl/project/ambulance-maakt-palliatieve-zorg-mogelijk/>

U kunt uw gift overmaken op rek.nr NL93 RABO 0304 6424 01 t.n.v. CvK Prot Gem Maarssen onder vermelding van palliatieve zorg